

Dagboek van groepje 4

Maandag 21 juli

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen wachten busjes en treinen op de Zonnebloemblaadjes. Sommige gasten zijn nieuw, sommige leiders zijn nieuw. We weten nog niet goed wie bij ons in de groep zit. Nog wat onwennig komt iedereen aan in Zepperen. Onmiddellijk worden we ontvangen door de mensen van het secretariaat. Alle gasten krijgen een bandje rond de pols met hun groepje op. Daarna kunnen ze onmiddellijk beginnen met het echte kamp, namelijk spelletjes spelen. Tussen de spelletjes door ontmoeten we de familie Kloefkapper, een rare familie uit Poepoerigoe die door iedereen wordt uitgescholden en uitgelachen. De leidraad doorheen het kamp is de Oertijd. Na het vieruurtje ontmoeten we de leden van ons groepje 4.

Vooraf in de leiding is er heel wat verandering, maar liefst 5 nieuwe leiders en leidsters staan ons op te wachten. Ook de groepsleidster is nieuw, vanaf nu neemt Sanne de verantwoordelijkheid op zich. We leren elkaar wat beter kennen aan de hand van een aantal kleine spelletjes en veel snoepjes. Na deze lange dag hebben we honger gekregen. Het eerste avondmaal in Zepperen is een overheerlijke WAP. Daarna volgt voor de eerste keer dit kamp het toneeltje rond het kampthema. Het wordt duidelijk dat de familie maar een zotte bende is. Tot slot, willen we de gebouwen en het domein wat beter leren kennen maar ook elkaar. Hoe kan dat beter dan met een fotozoektocht? Na een gezellige fotozoektocht met vele gekke poses is het bedtijd. De eerste avond duurt het een beetje lang totdat iedereen in bed ligt. Iedereen moet nog wat wennen aan de slaapzaal en aan het ritme van het kamp. Uiteindelijk doven rond 22u de lichten en kan iedereen uitrusten voor de volgende dag.



Dinsdag 22 juli

Na een eerste goede nacht is iedereen klaar voor alweer een nieuwe dag. Wanneer je gewassen bent, trek je uiteraard naar OCOP. OCOP zorgt ervoor dat iedereen zich kan amuseren terwijl de rest zich nog moet wassen en aankleden. De eerste morgen draait de radio van OCOP al goed met allerlei mopjes van de gasten. We zien ook dat we de hele week zullen moeten strijden om de voorlaatste dag op kamp naar de ochtenddisco te kunnen. Hoe meer we strijden, hoe meer kans we maken op een Vipbehandeling. Een beetje later schalt 'Ta fête' van Stromae door de boxen, dat wil zeggen dat we moeten gaan eten. Na de maaltijd gaan we samen knutselen. De gasten kunnen kiezen uit het maken van een Pinata of een potje uit klei. Leiding en gasten helpen elkaar om mooie knutselwerken te maken. Uiteindelijk maakt één groepje de mascotte van ons kamp: Mark de Mammoet. Na het middagmaal en de platte rust komt de zon door de wolken en de zon zal de rest van het kamp van de partij blijven. Op kamp gaan betekent je eens goed vuil maken zonder het gezaag achteraf van mama of opvoeders. We spelen allerlei spelletjes met verf en al snel zit iedereen onder een laagje verf, rolstoelen helaas ook. Gelukkig zorgen de waterspelletjes na het vieruurtje dat er al een deel van de verf verdwijnt. Iedereen gaat onder de tuinslang, ook de gasten in rolstoelen worden uit het rolstoel gehaald om te genieten van een regendouche terwijl de leiding hun rolstoel wat opknapt. Na al deze spelletjes is het nodig om een douche te nemen, anders zal Jean-Pierre ons nooit toelaten in de refter. Terwijl sommige zich nog douchen kunnen andere wat bekomen onder de tent en ondertussen wat kleuren of een stripje lezen. Na het avondeten is het tijd voor een interactieve quiz, geen saaie quiz waar iedereen op zijn plaats moet blijven zitten. Ieder groepje trekt op pad doorheen het domein opzoek naar quizvragen zoals sudoku's, droedels, vragen over de Flintstones... Team Kwak is de winnaar van de avond!

Woensdag 23 juli

Na het ontbijt is het de tijd om de nieuwe leiding eens te 'verrassen'. De nietsvermoedende nieuwe leiding wordt vandaag gedoopt: Frédéric, Sam, Bert, Lore, Sanne als nieuwe groepsleidster en Roselien. De nieuwe leiding zal moeten strijden in twee ploegen: de jongens tegen de meisjes. Alle gastjes helpen om hun team in te smeren met rode of gele verf en met de nodige gel, bloem, confetti, gras... Daarna gaat de nieuwe leiding, alweer nietsvermoedende, op hun buik in het gras liggen met ogen dicht. Vervolgens krijgen ze allerlei soorten viezigheid over zich. Daarna moeten ze geblinddoekt tegen elkaar racen maar de gasten maken het hen niet gemakkelijk. Met emmers water worden ze afgeleid. Uiteindelijk winnen de dames! Na de middag is het tijd om op tweedaagse te vertrekken. Alle leiding en gasten helpen, waar nodig, met het inladen van de vrachtwagen want deze avond slapen we op een andere locatie. Rond 15u vertrekken we samen met groep 5 op tweedaagse. We wandelen en sommigen fietsen tot aan een kerk. Daar maken we tijd voor een vieruurtje. Het is superwarm maar we laten ons niet doen en stappen dapper voort. Rond 18u30 bereiken we onze locatie. Terwijl we wachten op de vrachtwagen spelen we nog een spel met groep 5. Eenmaal de vrachtwagen er is kunnen we uitladen en kunnen de koks beginnen met het klaarmaken van de barbecue. Ondertussen ligt de rest te aperitieven in het gras naast een speelpleintje. Door het mooie weer kunnen we 's avonds laat buiten genieten van een all-in BBQ. Daarna is het grote moment aangebroken. Vooraleer we naar bed gaan, mogen we nog even fuiven. Rond 12u besluit de DJ dat het goed geweest is en legt hij de muziek af. Nu nog snel de fuifzaal omtoveren in een slaapzaal en dan kan iedereen naar bed. Om 12u30 gaan de lichten uit en kan iedereen lekker slapen.

Donderdag 24 juli

Na de fuif van gisteren blijft het opvallend stil in de slaapzaal tot 9u. Gewekt door de klokken van de kerk komt er stilaan beweging in de slaapzaal. Iedereen wordt wakker en begint met het ochtendwasje en het opruimen van de zaal. Het is alweer lekker warm en we kunnen buiten ontbijten. Na een stevig ontbijt zetten we onze tocht verder. Rond de middag hebben we een afspraak met groepen 1, 2 en 3 om samen te picknicken want ook zij zijn ondertussen begonnen aan hun voetentocht. Na de picknick vertrekken we allemaal samen richting kampplaats. De grote Zonnebloemblaadjesbende amuseert zich in dit weertje en zeurt niet over een kilometer meer of minder. Om 16u nemen we nog een laatste pauze en dan rechtstreeks naar Zepperen. Iedereen is wat moe van het stappen maar onze inzet wordt door de koks beloond. Ze hebben voor ons stoofvlees met frietjes klaargemaakt. Om nog wat te bekomen van tweedaagse besluiten we het rustig te houden deze avond. We schrijven kaartjes naar het thuisfront of we spelen wat gezelschapsspelletjes. Er is maar één probleempje: de bedden zitten nog in de vrachtwagen. Dus zolang de vrachtwagen er niet is, kunnen we nog gezellig verder babbelen of liedjes zingen. Zodra de vrachtwagen aankomt snelt iedereen te hulp. Er wordt gesleurd met bedden en matrassen. Valiezen worden snel uitgeladen en daarna kan iedereen zijn pyjama aandoen en bekomen van een drukke tweedaagse. Om 22u30 gaan de lichtjes van de slaapzaal uit en gaan de oogjes van de gasten dicht.



Vrijdag 25 juli

Uitgerust van de tweedaagse zijn de gasten van groepje 4 's ochtends weeral van de partij op de Reuzekermis van OCOP. Hoe meer punten we sprokkelen op deze kermis, hoe meer kans dat we naar de ochtenddisco kunnen. Deze ochtend tonen we eens hoe goed wij kunnen koken. Eerst moeten we opdrachten vervullen om de ingrediënten te kunnen verzamelen. Daarna kunnen we met de recepten aan de slag. We maken een lekkere (veel te zoete) aperitief, drie soorten toastjes, kleurige parasols met Babybels en nog zwanworstjes special. Sommige gasten kunnen het niet laten om af en toe als iets te laten verdwijnen in hun mond. Een beetje voor het middagmaal kunnen we dan genieten van de drank en de hapjes. De rest leggen we aan de kant voor deze avond. Na het middagmaal gaan we alweer op pad met groepje 5. Nu trekken we richting het zwembad van Sint-Truiden. In het zwembad is er voor elk wat wils. Een groot zwembad, een peuterbad, twee glijbanen, bubbelbaden, een wildwaterbaan en zelfs een buitenzwembad. Voor sommige gasten wordt het al snel wat te koud in het zwembad maar dat is helemaal niet erg. We warmen samen op in het bubbelbad. En leidster Sanne mag blijven jetons insteken zodat we geen kou vatten in het bubbelbad. Leider Sam kan met zijn 'zieke' vinger helaas niet zwemmen maar hij maakt een heuse fotoshoot in het zwembad.

Na het zwemmen geraken we maar net op tijd terug in Zepperen voor ons avondmaal. 's Avonds kijken we nog naar een film met groep 5. 'The Croods'



gaat over een gekke familie uit de Oertijd, ze lijken goed op de familie Kloefkapper. Daarna kruipen we vroeg in ons bed want het waren al drukke dag hier op ons kamp.

Zaterdag 26 juli

Op zaterdag is het tijd voor onze jaarlijkse misviering op kamp. Bij de Zonnebloemblaadjes is de mis geen saaie bedoening. We zitten allemaal samen en zingen liedjes. Tijdens de viering maken we ook in verschillende groepjes een 3D-schilderij in het thema van de viering 'aarde, vuur, water en lucht'. Uit groepje 4 mocht Eva een stukje voorlezen. Tijdens de viering was er ook aandacht voor minder leuk nieuws. We stonden even stil bij het heengaan van de mama van Michaël. Michaël is al een tijdje leider bij de Zonnebloemblaadjes en moest zijn kamp noodgedwongen onderbreken. Na de intense viering was het tijd om onze maagjes te vullen zodat we er 's middags tegenaan konden gaan. Deze middag bestond groepje 4 even niet meer. Samen met alle groepen speelden we een groot groepsspel. Zowel leiding als gastjes werden herverdeeld. Gastjes en leiding van alle verschillende groepen zaten nu samen. Om de groepen uit elkaar te kunnen houden kregen we een kleur T-shirt. Om te snelst moesten we proberen een nieuwe grot te veroveren. Eerst moeten we per groepje kleine opdrachten uitvoeren om leventjes te sparen. Na het vieruurtje konden we deze leventjes dan inzetten in de verschillende battles. Telkens werden twee groepen uitgeloot die het tegen elkaar moesten opnemen in één of ander spel. Om de gezellige sfeer ook 's avonds te behouden aten we buiten op het grasveld heerlijke hamburgers. Ondertussen kennen we al vrij goed de leden van groepje 5 maar na het eten was het tijd om kennis te maken met groepje 3. We verdeelden de groepen en speelden samen een spel. We moesten zoals echte oermensen verschillende zaken verzamelen zoals voedsel, hout en messen. In een één-op-één gevecht kwam het erop neer zo snel mogelijk de andere zijn staart uit te trekken. Na deze druk dag, waarop we vele nieuwe mensen beter leerden kennen, is het tijd om de slaapzaal op te zoeken.

Zondag 27 juli

Joepie, het is zondag! Op kamp wil zondag zeggen dat we 's ochtends geen boterhammen eten maar croissants en sandwiches. Iedereen laat het zich smaken en sterkt zich aan voor de uitstap met ons groepje 4. Na het ontbijt trekken we naar een speelplein. Op een mooie locatie kunnen de gasten naar hartenlust spelen of genieten van het kriebelende gras onder onze blote voeten terwijl de fontein op de achtergrond voor de rustgevende 'muziek' zorgt. Vandaag is een speciale dag want er zijn gasten in groepje 4. Leidster Julie en leider Jonas van vorig jaar zijn speciaal vandaag op bezoek gekomen om samen met ons mee te gaan op uitstap. In de buurt van de vijver zoeken we rond de middag een schaduwplekje zodat we daar kunnen picknicken. Na de picknick staan de busjes weeral klaar om ons zo'n twintig kilometer verder te brengen naar Tongeren. Tongeren is de stad van Ambiorix en van het Gallo-Romeins museum. Momenteel loopt er een tentoonstelling rond de Oertijd. Dat komt uiteraard goed uit aangezien ons kampthema ook de Oertijd is. In het museum krijgen we geen saaie rondleiding maar mogen we veel zelf proberen. We maken zelf vuur, we leren speerwerpen, we leren vuursteen bewerken en tot slot mogen we nog met een stuk leder een portemonnee maken. Na dit intensief bezoek aan het museum gaan we in Tongeren opzoek naar ijsjes. We vinden helaas alleen een nachtwinkel maar die verkoopt gelukkig ook lekkere ijsjes. Daarna keren we terug naar de kampplaats. Aangezien het avondeten nog niet klaar is, hebben we nog even de tijd om nog wat verder te kijken naar de film 'The Croods'. Na het avondeten spelen we nog een ganzenbord. Maar zoals gewoonlijk bij de Zonnebloemblaadjes is dat ook helemaal niet saai, integendeel iedereen wou echt winnen en het wordt een heftig spel. Na deze, alweer vermoeiende, dag is het tijd om ons bed op te zoeken want morgen is de laatste volledige dag hier in Zepperen bij al onze (nieuwe) vrienden.

Maandag 28 juli

Uiteraard is iedereen op deze laatste dag al wat moe en uitgeput. We besluiten het wat rustig te houden. Na de ochtenddisco van OCOP nemen we deel aan een Reuzebingo. Per nummertje op onze bingokaart moeten we per groep de juiste voorwerpen verzamelen. Ook al is het de laatste dag we zijn nog altijd erg competitief en iedere groep doet zijn uiterste best om deze bingo te winnen. 's Middags begint het wat te miezeren. Blijkbaar zijn de wolken ook een beetje ongelukkig dat het kamp ten einde loopt. Gelukkig verdwijnt de regen op tijd voor ons bosspel. In het eerste deel moet iedere groep opzoek gaan naar diamanten. Deze diamanten kunnen ze verdienen na het vervullen van een opdracht. Daarna spelen we nog stratego. Aangezien een bosspel best heftig kan zijn, is het alweer tijd om eens onder de douche te kruipen. Vervolgens sluiten we avond voor het 'laatste avondmaal': Koninginnehapje met frietjes. Aangezien het alweer is beginnen regen lijkt een kampvuur ons niet zo'n goed plan. Dus houden we een slotfeestje met een licht aan kaarsjes. Grietje van groepje 5 mag helpen met het aansteken van de kaarsjes want voor haar zit haar laatste kamp er bijna op. We zingen nog heel wat liedjes en smullen van onze boel. Daarna gaan de 'kleintjes' gaan slapen zodat wij samen met groep 5 nog een afscheidsfuif kunnen bouwen. Er wordt heel wat gedanst en gezongen. Tegen 12u ligt iedereen in zijn bed om morgen terug te keren naar huis.



Dinsdag 29 juli

Iedereen staat op met een dubbel gevoel. Enerzijds zijn we blij dat we terug mogen keren naar huis of naar de leefgroep, naar onze vertrouwde omgeving, anderzijds zijn we droevig omdat we zoveel vrienden moeten achterlaten. Na het opstaan beginnen we stilaan valiezen te vullen, bedden af te breken... Overal is er een drukte. De laatste ochtend worden we tijdens het ontbijt nog eens verwend met sandwiches en croissants. Terwijl de grootste deel van de leiding helpt opruimen en kuisen gaan de gastjes met de andere leiding nog een aantal spelletjes spelen. Helaas is het nu heel hard aan het regenen en moeten we voor onze laatste spelletjes onze toevlucht nemen tot de sporthal. Daar spelen we 'Mammoet mag ik oversteken?', Kruisvlag, dikke mammoet, met de parachute, vliegen vangen... Een laatste keer laten we het competitiegevoel naar boven komen en laten we ons niet doen. Om 11u30 worden we al terug aan tafel verwacht om een laatste keer samen te eten. Een heerlijk bord spaghetti staat op ons te wachten. Daarna is het tijd om afscheid te nemen. Sommigen worden opgehaald door de ouders op het kampterrein, anderen nemen de trein naar Brugge, Gent of Kortrijk en nog anderen reizen met de busjes mee naar Gits. We zingen nog een laatste keer uit volle borst ons groepje 4-lied. Hier en daar vloeit een traantje en iedereen geeft elkaar nog een stevige knuffel. Het kamp zit er helaas alweer op. Gelukkig is de happening op 20 september al in zicht. Want dan zien we elkaar hopelijk allemaal terug...

Groepje 4, daar mag je fier op zijn!